

Ik vond het heel heel heel leuk!



Damian is een stoere jongen van 3 jaar met leukemie. Hij heeft afgelopen jaar zware chemotherapie gehad. Nu het weer beter gaat is het tijd voor zijn allerliefste wens.

Damian staat al klaar als de limousine bij hem voor komt rijden. Samen met zusje Sylvie en broertje Aiden kijken ze met grote ogen naar de limousine. Damian roept trots "Daar staat mijn naam op!"

Tractor rijden en koeien kijken

De limousine rijdt Damian met Sylvie, Aiden, mama Nanette en Sonja door het Noord Hollandse landschap naar Farmsurvival in Spanbroek. Daar staan de boer Richard en boerin José al op Damian te wachten. Damian krijgt een mooie overal met zijn naam er op, net als Sylvie en Aiden. Als eerste wil Damian kijken bij de koeien. De kalfjes zijn nog klein maar wat zijn die grote koeien groot. Damian kletst volop tegen boer Richard. Daarna is het tijd om bij de grote tractor te kijken. Wat is die groot. En wat een herrie maakt ie als de motor wordt gestart. Damian doet snel zijn oortjes

dicht. Samen met Richard gaat Damian een rondje rijden. Wel moeilijk om te zwaaien en tegelijk je oren dicht te houden! Glunderend komt Damian terug. Dat was leuk!

Brandweer

Na heerlijke broodjes van Tante Sientje kwam de volgende verrassing met veel kabaal aanrijden op de boerderij. Met grote ogen keek Damian naar de rode brandweerauto. Hij moest er even van bijkomen. Pas toen de toeters en bellen waren uitgezet, wilde Damian wel een kijkje nemen in de stoere brandweerauto. In de brandweerauto lag een echte brandweerhelm met zijn naam er op. Damian kreeg een uitleg waar alle knopjes en hendeltjes voor waren. Daarna ging Damian met zijn hele gezin op pad met de brandweerauto met zwaailichten en sirene. Van binnen klinkt dat toch minder hard. Bij de brandweerkazerne van Opmeer werd de brandweerslag uitgerold en mocht Damian spuiten met de brandweerspuit. Daarna nog even achter het grote stuur zitten. Damian kreeg een echte medaille

en met een High five nam Damian afscheid van de brandweermannen.

Paw Patrol

Na even te zijn bijgekomen in de limousine volgde het volgende avontuur: als een echte Paw Patrol puppie op jacht naar ontsnapte dieren: slangen, schildpad en krokodillen. Met de brandweerspuit van Pup Marshall in de aanslag speurde Damian alle bomen, struiken en het gras af. "Ik spuit alle dieren nat" riep hij vrolijk. Niet alleen de dieren maar ook mama, Sylvie en Aiden moesten er aan geloven.

Ootje Konkel

Na weer een welkom rustmoment in de limousine kwam Damian aan bij Ootje Konkel, een heerlijk Pannenkoekenrestaurant. Damian had vandaag echt zin in frietjes met een kroket! Oh wat heeft hij heerlijk zitten eten, maar vooral nog even heerlijk gespeeld. Toen kwam er echt een einde aan de wensdag en Damian sloot deze af met: "Ik vond het heel heel heel leuk!"

Bedankt voor je medewerking aan de vervulling van de liefste wens van Damian. Mede dankzij jouw inzet is de wensvervulling voor hem en zijn familie een heel bijzondere beleving geworden. Hiernaast vind je een korte impressie van de wensvervulling.

Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens van kinderen van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. De wensvervulling geeft de kinderen en het gezin een onvergetelijke ervaring vol hoop en kracht en maakt ze sterker voor hun toekomst. Mede door jouw steun worden jaarlijks ruim 500 liefste wensen vervuld. Mede namens deze kinderen, bedankt!

Met vriendelijke groet,
Make-A-Wish Nederland

Madelon Tuinstra
Astrid Simons

Make-A-Wish Nederland
Postbus 13
1200 AA Hilversum
Telefoon 035 - 2035 300
info@makeawishnederland.org
www.makeawishnederland.org

Volg Make-A-Wish Nederland ook op:

